

# Column Thijs Zonneveld | Alsof Wesley Sneijder en Dirk Kuyt analytici spéélden; hun beste imitatie van zichzelf

„Ik vond het geen pingel.”

„Ik wel.”

„Ik vond het geen rode kaart.”

„Ik wel.”

En terug naar de reclame.

Dat was het wel zo'n beetje, de analyse van de eerste helft in de rust van Borussia Dortmund - Ajax, woensdagavond op RTL7. Zo'n anderhalve minuut hadden de heren Sneijder en Kuyt. Daarin kwamen ze niet verder dan een paar halve zinnen over twee beslissingen van de scheidsrechter. Gelukkig kwam Wesley ook nog aan het woord in het reclameblok zelf, waarin hij in een groen trainingspak iets zong over eentjes en tweetjes.

Het was prachtige televisie. De analyse in de rust, maar ook die vóór en na de wedstrijd. Het was alsof ze een sketch opvoerden. Alsof Sneijder en Kuyt analytici spéélden; hun beste imitatie van zichzelf. Alleen al hoe ze daar zaten - een tikje ongemakkelijk, zo dicht naast elkaar - met hun beste pakken aan en hun witte, zondagse gebitten in, wachtend op hun beurt. En dan, zuchtend, de ene open deur na de andere intrappen. Dat winnen heel belangrijk is, dat het gaat om de doelpunten. En natuurlijk ook zo vaak mogelijk zeggen dat het slordig was (dat zeg je namelijk als analyticus,

slordig), dat er toch wel veel mis ging en dat Antony (drie assists) een hoop foutjes maakte.

## Zelfspot en Dirk Kuyt - dat is zoiets als haring met chocopasta.

In plaats van een tactische analyse of de vraag te beantwoorden hoe het komt dat Ajax zich met twee vingers in de neus plaatste voor de volgende ronde in de Champions League, bakten ze een avond lang broodjes gebakken lucht. Het was praten om het praten, met woorden zo hol dat ze echoden in de leegte van hun zinnen. Heel, heel even dacht ik dat ze het expres deden, met een meta-ironisch oogmerk, om voetbalanalytici in het algemeen een tikje belachelijk te maken. Maar zelfspot en Dirk Kuyt - dat is zoiets als haring met chocopasta.

Het hoogtepunt van de avond was de tirade van Sneijder tegen de KNVB. Die hadden het lef gehad om hem tijdens de trainerscursus een trapoefening te laten doen met een rollende bal (o, de horror). Hij wilde heus wel iets leren, maar geen dingen die hij niet kende. Het was een gebrek aan maatwerk, vond hij. Wesley Sneijder vond dat de KNVB wat meer moest kijken naar wie Wesley Sneijder was. Geen trainer voor de amateurs, in elk geval. Hogerop moest hij zijn. Niet zozeer als trainer, zei Wesley Sneijder met een getormenteerde blik. Hij was meer een manager. Naast hem zat Dirk Kuyt te knikken.

Zo hard gelachen.

Wanneer treden ze weer samen op?